

# Hemelvaartsdag

26 mei 2022



*Christus klimt op naar de hemel.*  
Tegeltableau 18de eeuw,

Drents Museum Assen. foto: Ari Troost.

## Welkom

## Stilte

## Lofprijzing

v Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld  
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,  
a **zegen ook ons met uw licht. Amen.**

## Kaarsen ontstoken

## Morgenlied

Lied 215 vers 1, 3, 5, 7

*Lezen* vers 1 – 5

*Zingen* vers 2

*Lezen* vers 8-28

*Zingen* vers 9

God kijkt vanuit zijn heiligdom  
als vader naar de wezen om;  
de weduwen behoedt Hij.  
Wie zich verlaten voelt en zwak  
geeft Hij ruimhartig onderdak;  
de hongerige voedt Hij.  
Wie niet meer weet wat vrijheid is  
haalt Hij uit de gevangenis,  
van elke straf ontheven.  
Maar mensen die opstandig zijn  
lijden gebrek in de woestijn,  
waar niets kan overleven.

Zing, koninkrijken, zing voor Hem,  
voor God de Heer, met hart en stem;  
erken Hem, alle volken.  
Hij trekt zijn koninklijke spoor  
de hoge hemelsferen door,  
ver boven lucht en wolken.  
De Heer verheft zijn stem met kracht.  
Zijn majesteit en grote macht  
gaan elk verstand te boven.  
Vanuit zijn heiligdom staat Hij  
zijn Israël vol liefde bij.  
Laat iedereen Hem loven

**Lezing** Handelingen 1 vers 4 - 14

### **Overweging**

**Lofzang** Lied 157a vers 1, 3 en 4

### **Gebeden**

**Slotlied** Lied 665 vers 1, 2 en 4

### **Zegenbede**

v De Heer schenke ons zijn zegen,  
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwige leven,  
a **Amen.**

### **Naar buiten**

We stappen op de fiets, doen een spel buiten of ontmoeten elkaar.  
Voor lunch wordt gezorgd.